



# Årstaskolan & Ängelstaskolan

## Veckobrev vecka 16

Hej på er alla!

Hoppas ni alla har haft en riktigt skön och mysig påsk. Så roligt att träffa barnen igen. Det är verkligen en fin klass!

Den här veckan har vi kört på med de nationellaproven. Nästa vecka kommer vi att avsluta det hela.

I torsdags var vi på teater. Pjäsen hette "Men mormor!".

Mycket uppskattat av barnen.

Vi har jobbat vidare med Bronsåldern. I fredags avslutade vi dagen med bild. Barnen designade egna majblommor. De blev så fina! Innan vi skiljdes åt så gjorde vi vår "fredags dab".

Vad händer nästa vecka?

Vi har nu läst ut Nyckeln till skatten och har vi fått ett erbjudande om att vara med i en berättartävling. Författaren till boken har skrivit ett litet kort avsnitt som handlar om Asta, Bea och Cesar. Barnen ska själva hitta på en berättelse och någonstans så ska det givna avsnittet vara med. Tror de kommer att tycka att det är kul.

Den 23 april är det Världsboksdagen. Vi kommer att uppmärksamma det i skolan. Läxan till vecka 17 är att ta med sig sin favoritbok. Barnen ska berätta lite om den. När de fick den, av vem och varför det är speciell. Det kan vara en bok som barnen tyckte om när de var riktigt liten. Det kan också vara en faktabok eller en som de gillar nu. Dessa böcker ska redovisas under hela veckan. De som har tagit med en bok redan på måndag kan börja presentera den då. Matteläxan denna vecka är på lösblad. OBS fram och baksida. Den handlar om flyttfåglar.

Det var allt för denna vecka. Som vanligt, tveka inte att höra av er om ni undrar över något.

Ha det så gott!

Jeanette och Anna-Karin

<b>V.17</b>	
<b>Måndag</b>	
<b>Tisdag</b>	
<b>Onsdag</b>	Ta med sin favoritbok. Matte stencil om flyttfåglar
<b>Torsdag</b>	Idrott ombyte
<b>Fredag</b>	