



Årstaskolan & Ängelstaskolan

Veckobrev vecka 50

Hej!

Ytterligare en fullspäckad vecka har gått och nu är jullovet verkligen nära! I tisdags träffade vi faddrarna och pysslade tillsammans med dem – mycket uppskattat!

Både i matematiken och i svenskan har vi repeterat det vi jobbat med tidigare under terminen. Vi är nästan klara med matteboken nu. Eleverna får ta hem matteboken och lite andra saker på tisdag. De som inte är helt klara med matteboken får gärna räkna de sista sidorna hemma, men boken behöver inte tas med tillbaka till skolan igen. **Ta gärna med en extra plastpåse/kasse på tisdag, om inte alla saker får plats i väskan.**

Vi har nu gjort terminens sista läsläxa. Jag har samlat in alla läseböcker och skrivböcker. De delas ut igen efter lovet när det är dags för läsläxa igen. Under jullovet får eleverna istället gärna göra läsbingo, vilket var väldigt uppskattat under förra lovet. Detta bingo fick de med sig hem igår!

På måndag går vi till Salabacke kyrka för att se på julspel. **Vi går direkt 8.20, så det är extra viktigt att alla är på plats i tid på måndag!** Ta gärna med en frukt/smörgås som går att sätta i jackfickan och är lätt att äta, eftersom vi får ta fruktstunden "i farten".

På tisdag kommer alla ettor ha jul- och pysseldag tillsammans. Eleverna kommer att delas in i grupper, som blandas med grupper från de andra ettorna. Ett bra sätt för både oss vuxna och barnen att lära känna varandra! Vi avslutar dagen med julfika. **Alla elever får ta med sig något litet gott att äta och dricka, t.ex. en lussebulle, två pepparkakor och festis.** Ingen idrott denna dag.

Fortsättning på nästa sida





På onsdag är det dags för julavslutning i Vaksala kyrka. Vi samlas som vanligt i klassen på morgonen. Sedan promenerar vi gemensamt till kyrkan för att se på treornas julspel. Tänk på att det är kallt ute och eleverna behöver ha varma kläder så de inte fryser när vi går. Som vi skrivit tidigare är det bara treornas föräldrar som får komma och titta pga. platsbrist. Det är fortfarande flera elever som inte har lämnat in lappen angående när de hämtas på avslutningen. Jag skickar hem nya lappar idag till de som inte lämnat in ännu. Lämna in snarast, tack!

Tisdagen den 10 januari kl. 8.20 börjar skolan igen efter lovet. Vi följer vårt vanliga schema. Välkomna!

Med hopp om en riktigt skön juledighet och en mysig jul!

God jul och gott nytt år!

önskar Anki, Linnea och Åsa-Lena!



Kom ihåg v. 51

- Måndag: Julspel i Salabacke kyrka
idrott (ombyte)
- Tisdag: Jul- och pysseldag
Ta med fika
- Onsdag: Julavslutning i Vaksala kyrka