

Årstaskolan & Ängelstaskolan

Veckobrev vecka 5

Hej!

I måndags firade vi 100 skoldagar. Barnen hade då gått 100 dagar i skolan. Vi skrev och ritade vad vi skulle vilja göra om vi hade 100 000 kr och något som vi önskade oss 100 st av. På rasten fick barnen i uppdrag att göra 100 saker, bland annat att hoppa 10 hopp med hopprep och göra 10 grodhopp. Vi gjorde även självporträtt av oss själva som 100-åringar. Dessa hänger i klassrummet, kom gärna in och titta! Här är några av alla vackra 100-åringar:



Under denna vecka har vi arbetat vidare med faktatexter. Barnen har fått träna sig på att läsa och skriva egna. De blev indelade i grupper där de tillsammans skulle läsa en faktatext om ett djur. Sedan fick de hjälpas åt att skriva en faktatext om djuret.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Å. Vi har också tränat på att rimma. Veckans grej handlade om Åland. I matematiken har vi arbetat vidare med klockan, fortsatt gärna träna hemma! ☺

I tisdags var det läxhjälp för första gången, något som upplevdes positivt av de som var där. Det är på tisdagar 14.15 efter mellanmålet, man kan vara där i ca 10 minuter och sedan återvända till fritids om man vill träna på läsläxa eller arbeta färdigt med något skolarbete. Meddela mig via mail först om du vill att ditt barn ska delta.

Till helgen är det luskammingshelg i hela Uppsala. Om ni upptäcker något, löss eller gnetter, så är det bra att meddela det till mig.



Jag vill också avsluta med att påminna om skolans **förbud** mot att ta med **nötter**. Tänk på våra allergiker!

Trevlig helg!

Anki

Kom ihåg v. 6
Tisdag: idrott (ej ombyte)
Torsdag: läsläxa kap 15, s. 65-68
läxboken s. 17