



Årstaskolan & Ängelstaskolan

Veckobrev vecka 5

Hej!

I måndags firade vi att vi har gått 100 dagar i ettan sedan skolstart. Vi jobbade med olika "100-saker": 100 mattetal, måla muffins med 100 strössel och göra självporträtt av hur vi kommer se ut när vi är 100 år. På rasten fick eleverna möjlighet att göra 100 uppgifter, bl.a. hoppa, twista och blinka. Många uppskattade uppgifter!

I svenskan har vi arbetat med bokstaven Åå. Anna-Lisa har också pratat med eleverna om hur man kan uttrycka sig "å, så roligt!" eller "å, så jobbigt!", och se vilken skillnad det kan bli med olika inställningar!

Veckans Grej of the week handlade om Åland. Det var roligt att få berätta om min hemort!

I NO har eleverna skrivit klart sina faktatexter om olika djurs liv på vintern. Fråga gärna era barn om de lärt sig något nytt om djuren! Nästa steg är att presentera djuren för varandra i klassen.

I tisdags var det läxhjälp för första gången. Det var inte så många elever där men det upplevdes som positivt av dem som var där. Många vill gärna göra skrivläxan hemma tillsammans med sitt barn, vilket jag verkligen förstår. Läxhjälpen kan istället ge möjlighet att få träna lite extra på läsläxan eller på att räkna. Om ni föräldrar vill att ert barn ska få lite extra träning, plockar jag gärna fram passande material till ditt barn. Meddela mig senast måndag så jag vet vem som ska gå. Tiden är tisdagar kl. 14.15, efter mellanmålet. Passa på att utnyttja möjligheten!

Trevlig helg! *Linda*

Kom ihåg v. 6

Måndag: idrott (ombyte) ▲
Tisdag: idrott (ej ombyte)
Torsdag: musik (direkt på morgonen)
idrott (ombyte) ●
läsläxa kap 15, s. 65-68
läxboken s. 17