



# Årstaskolan & Ängelstaskolan

Hej!

v.10

I tisdags hade vi besök av författaren Anette Skåhlberg och besöket var mycket uppskattat av både eleverna och oss vuxna. Anette började med att låta barnen ställa frågor till henne och sedan läste hon ur sina böcker. Arbetet fortsatte med att barnen själva skulle tänka ut en karaktär som de senare skulle skriva om. Arbetet kommer att fortsätta utan Anette och när hon kommer tillbaka under v. 13 ska vi avsluta arbetet som då utmynnar i en bok.

Veckan som kommer ser lite olika ut för klasserna då vi kommit olika långt i arbetet.

4a går till biblioteket på onsdag och då är det bra om lånekorten är med alternativt att man kan hela sitt personnummer.

Läxor i **4a** är en läs och skrivuppgift om ett vikingaskepp, den läxan är till på fredag. Matteläxan som handlar om geometri och vinklar är även den tills på fredag. Dessutom har de en diagnos i no igen på onsdag som handlar om luft och vatten. Vill man tar man hem arbetsboken i no och repeterar arbetsområdet.

I **4b** är läxan i matte tills på fredag en läxa om geometri och vinklar. På onsdag har de en diagnos i no och de kan repetera arbetsområdet med hjälp av arbetsboken. Det är kapitlet som handlar om värme, kyla och väder. De har även en läxa om vikingatiden men de ska läsa på i arbetsboken och so-skrivboken om hela vikingatiden. På tisdag får de ta hem materialet och tisdagen efter sedan ska de redovisa arbetsområdet tillsammans i olika grupper i form av en teater, ett redovisnings sätt som de själva önskat.

Måndagen den 13/3 har vi skridskodag hela dagen. Vi går till Relitahallen och åker skridskor. Tänk på att helst packa i ryggsäckar så

mycket som möjligt eftersom packningen är ganska otymplig och tung. Nedan kommer mer information om dagen. Om det är någon som har extra skridskor att låna ut får ni gärna meddela det så att alla kan få möjlighet att delta den här dagen. Barnen slutar när vi kommer tillbaka till skolan vid 14-tiden. Självklart får man stanna till 14.25 om man behöver.

Hälsningar Annica och Helena

## Hej Skridskovänner

Måndag 13 mars ska år 4-5 bege sig till Relitahallen i Gränby och åka skridskor. Vi kommer att promenera dit och det gör vi klassvis. Tänk på att ha lämpliga skor att gå i och att väskan packas så smidigt som möjligt. Det kommer därför behövas mycket energi den här dagen så se till att äta en stadig frukost. Barnen börjar och slutar vanlig tid.

Från skolan kommer vi att få matsäck i form av pastasallad och juice så alla barn ska ha med sig bestick och en **tom matlåda** att fylla med pastasallad. Vill man ha med sig lite extra matsäck eller fika så går det bra så länge man orkar bära.

Klubba och boll får tas med och hjälm är såklart obligatoriskt (finns att låna hjälm från skolan). Detta blir också enda chansen att klara av grenen skridsko i Ångelstatrippeln. Sträckan att åka är tre km i år 4 och fyra km i år 5. Glöm ej vattenflaskan!

Väl mött på isen!

Vänliga hälsningar Matts och klasslärarna



